

Liturgie Regenboogkerk

Datum	: 2 januari 2022
Bijzonderheden	: voorbereid door eigen commissie, thema: geschenk
Voorganger	: Karin, Map, Marinel en Ron
Organist	: Alexander Prins
Ouderling van dienst	: Ron
Lector	: Karin en Marinel
Beamer	: Arie van den Berg

Muziek

Welkom en Mededelingen: door ouderling van dienst (Ron)

Zingen: lied 216: 1,2 en 3 - Dit is een morgen als ooit de eerste

Stil gebed, Votum en groet: (Ron)

- V : Onze hulp is in de Naam van de Here
A : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V : Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A : AMEN
V : Wij bidden U
A : AMEN

Aanvangswoord: versje (kind of Karin)

Kaarsen worden aangestoken: Johannes 8: 12 (kind of Karin)

(de tekst in de kanselbijbel is mogelijk iets anders):

wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben

Gebed om de opening van het Woord: (Ron)

*Heer van de morgen,
ik ontwaak op deze nieuwe dag.
Met al zijn kansen
zijn onzekerheden,
zijn vele gezichten
en zijn diep geheim.*

*Stel mij in staat in uw kracht
deze dag te beleven.
Zonder boosheid of bitterheid,
zodat ik, als ik mijn naaste ontmoet
of de vreemdeling tegenkom,
ik Uw gelaat herken.*

Gesprek met de kinderen: geschenk! (Map) Als geen kinderen, dan naar gemeente

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Galaten 4: 1-4 (Marinel)

Zingen: lied 835: 1,2,3 en 4 - Jezus ga ons voor

Schriftlezing: Mattheus 2: 1-11 (Karin)

Zingen: 526: 1 en 4 - Juich voor de Koning van de Joden

Interactief: Map praat met de gemeenteleden, Marinel loopt met de microfoon
(het streven is 10 à 15 minuten)

Gedicht: Ik ben (Marinel)

Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga 'k als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je 't niet meer ziet.

Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
je vriend.

Ik kondig aan dat we de geloofsbelijdenis (zo mogelijk staande) zingen.

Zingen: Geloofsbelijdenis: ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan



1. Ik ge-loof, dat God mij nooit al-leen zal la-ten gaan,
want Hij is de Va-der die mij al-tijd bij zal staan.
Zo zal Hij ons lei-den in de strijd van ons be-staan;
dit is mijn ge-loof in God.

2. Ik geloof in Christus als de een'ge Zoon van God
Die door God de Vader naar ons toegezonden werd,
Uit de maagd Maria werd geboren door de Geest.
Dit is mijn geloof in God.

3. Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaan
En aan 't kruis door onze schuld de dood is ingegaan.
Ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan.
Dit is mijn geloof in God.

refrein

Glo - rie, glo - rie, hal - le - lu - ja,
glo - rie, glo - rie, hal - le - lu - ja,
glo - rie, glo - rie, hal - le - lu - ja,
dit is mijn ge - loof in God.

4. Ik geloof dat Christus weer bij God de Vader leeft,
Dat Hij aan het eind der tijden tot ons wederkeert,
Dan zal Hij mij vragen wat ik God gegeven heb.
Dit is mijn geloof in God.

5. Ik belijd de Heil'ge Geest die in - en door mij leeft,
Dat ik, naar de wil van God, het beste aan Hem geef,
Dat ik uit Hem leef zolang ik ademen zal.
Dit is mijn geloof in God.

refrein

6. Ik geloof dat ik op aarde nooit alleen zal zijn
Want de kerk van Jezus Christus laat mij samen zijn.
Lovend met de heil'gen, biddend voor Gods Koninkrijk.
Dit is mijn geloof in God.

7. God wil mij vergeven als ik Hem mijn schuld belijd,
Hij zal wederkomen met zijn oordeel wereldwijd,
Levenden en doden zullen eeuwig zijn bevrijd.
Dit is mijn geloof in God.

refrein

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst (Ron)

Gebeden: door Karin en Ron samen

Karin:

Goede God,

Dank u voor alles wat we zomaar van u krijgen, waar we niks voor hoeven te doen.

Voor de zon die ons met haar stralen verlicht en verwarmt,
die alles laat groeien en onze mooie aarde in het zonnetje zet.

Voor de wind die ons met zijn kracht een duwtje in de rug geeft,
die vogels laat zweven en de wolken langs de hemel laat razen.

Voor de regen die ons met zijn zoete water leven geeft,
die dieren en planten laat drinken en vissen een thuis geeft.

Voor uw liefde die we zomaar krijgen.

Waarmee u ons omarmt en beschermt.

Als een moeder, een vader die niet vraagt of wij het verdiend hebben,
maar omdat liefde onvoorwaardelijk is, voor altijd.

Dank u voor zoveel goeds.

Ron:

pastorale mededelingen (komen van de scriba), eventuele voorbede uit het Boek (Karin), stil gebed en Onze Vader

Collecten: bestemd voor diaconie en kerk

Zingen: lied 422: 1,2 en 3 – Laat de woorden die we hoorden

Zegen: (Ron)

Het ga je goed

Moge wat op je weg komt, jou tot zegen zijn:

de vreugde van de ontmoeting

de pijn van de ontbering

de tijd van de verwachting

het genot van de volheid

de kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,

moge jouw leven tot Gods eer zijn.

die we zingend beantwoorden met: **Amen, amen, amen!**